

Groeten uit De Beerzen

Heemkunde kring Den Beerschen Aard



Café de Zwaan.

Vanaf begin 1800 is er sprake van café de Zwaan op de hoek van de Hoogdijk en de Oranjestraat in Middelbeers. De foto van café de Zwaan is genomen in 1932, naar verluidt ter gelegenheid van de ondertrouw van Willeke Kolsters en Marie van den Boogaard. Wie precies de personen op de foto zijn, is niet meer te achterhalen. Op de foto zie je dat in het linkergedeelte café de Zwaan gevestigd is. In het gedeelte dat dwars op het café staat is een Sparwinkel en daar weer naast zie je het boerderijgedeelte.

De eerste uitbater van de Zwaan was de Fam. Heijligers. In 1816 trouwt de kasteleinsdochter met Antonius Smeulders, van beroep schoenmaker, leerlooier en boer, uit Woensel. Na hun huwelijk vestigde het paar zich in het café. Deze Antonius Smeulders werd in 1831 burgemeester van Oost-West- en Middelbeers en bleef dat tot 1845. Eén van zijn zonen, Carolus, zal later het café van zijn ouders overnemen. Hierna zullen nog veel nazaten van de fam. Smeulders, de naam wordt later veranderd in Smulders, café de Zwaan uitbaten. Ook het burgemeestersambt zal lang in de familie Smulders blijven. Hieraan komt pas een einde als Mevr. Smulders- Beliën in 1966 overlijdt.



In 1957 komen er grote veranderingen in de Zwaan. Het café is te klein geworden voor de behoeften van de Beerzen. Zo is er een groeiende behoefte om feesten en dansavonden te organiseren en is Harmonie de Vriendschap ook toe aan een grotere ruimte om te repeteren en uitvoeringen te geven.



Daarom wordt café de Zwaan uitgebreid met een zaal. De zaal komt achter het café te liggen, met de ingang aan de Oranjestraat. De zaal wordt gebouwd in samenwerking met aannemer Jan van Gestel. Gerrit de Bruin is de elektricien en Jan de Laat verzorgt het schilderwerk. In het begin wordt de zaal verwarmd met een kolenkachel. De Zwaan werd in 1957 gerund door Cees en Marieke van Hoof-Smulders. De foto met het gezin Van Hoof-Smulders is gemaakt ter gelegenheid van de officiële opening van de zaal op 17 augustus 1957. We zien v.l.n.r. Coleta, moeder Marieke, Hans, Thea, Ans, Jac, Elly en vader Cees.

Vanaf 1973 worden Frank en Toos Vugts de uitbaters van de Zwaan, totdat Ronnie en Maaïke Vugts het in 2014 van hen overnemen. Enkele jaren geleden is café/ zaal De Zwaan gesloten en gaan Ronnie en Maaïke Vugts verder als uitbaters van Grand Café De Beerze, dat gevestigd is in het voormalige gemeentehuis. In Grand Café De Beerze wordt de geschiedenis van de laatste Smulders-burgemeester in ere gehouden en zo komen de kastelein en de burgemeester weer bij elkaar in één pand.