

Groeten uit De Beerzen

Heemkunde kring Den Beerschen Aard

Dokter Smulders, huisdokter in de Beerzen van 1951 tot 1983



“Ik schei er nooit mee uit”. Dat zei dokter Smulders (* 1918 - †1992) over het neerleggen van zijn praktijk in januari 1983. Deze uitspraak laat mooi zien hoe de dokter, die in Utrecht geboren was, zich thuis voelde in de Beerzen en hoe graag hij er dokter was.

Na zijn afstuderen begon dokter Smulders met waarnemen in verschillende Brabantse dorpen. Hij maakte kennis met Burgemeester Smulders- Beliën en werd door haar naar de Beerzen gehaald. Er was een gemeente-arts nodig, daarvoor moest dokter Smulders zich eerst nog wel met tien andere kandidaten presenteren, maar het was toch ‘Ons Mevrouw’ die besliste.

De eerste tijd woonde de dokter boven café de Doornboom. Er was een slaapkamer, een kleine zitkamer en een kamertje als spreekkamer/ apotheek. De wachtkamer was beneden aan het biljart en volgens dokter Smulders waren de patiënten al bijna beter als ze boven kwamen.

Mevrouw Smulders – van Berckel, afkomstig uit Delft, werkte ook in de praktijk als apothekersassistente. Na ongeveer negen maanden verhuisde het paar naar een woning aan de Hoogdijk in Middelbeers. Dat pand was door de gemeente aangekocht om als raadhuis te dienen, maar de verbouwing zou een ton kosten en dat vond men te duur. Het pand werd wat opgeknapt en er kwam een ‘arbeiderswoning’ bij als praktijkruimte. Frans de Laat woonde in het andere deel van het huis, tot zijn gezin eruit groeide en in 1959 kocht de familie Smulders het pand. Over het ingestorte dak werd een ander dak gelegd en de vloer van de huiskamer kwam uit de pas afgebroken kerk van Oostelbeers. Volgens dokter Smulders was het dak prima geïsoleerd!

Dokter Smulders vond het fijn dat zijn praktijkgebied (De Beerzen en een stuk van Vessem en Wintelre en de oud-Beerzenaren in het bejaardenhuis in Oirschot) ‘lekker ver’ van het ziekenhuis af lag. Daardoor deed hij ingrepen waarvoor je ergens anders in het ziekenhuis zou belanden. Hij was ook heel blij met de uitstekende EHBO-ers van de Beerzen met instructeur Jan van den Bors aan het hoofd. Die namen hem veel werk uit handen.

Destijds waren alleen de drie hoofdwegen verhard. Volgens dokter Smulders waren de andere wegen ‘meer modder dan weg’. “De mensen stelden het erg op prijs als je toch gauw kwam. Desnoods op laarzen door de modder als de auto niet verder kon”. De auto van de dokter was de vierde in het dorp.



Medicijnen afhalen was eenvoudig in die tijd. Naast de buitendeur van de praktijk was een kastje met een glazen deurtje waar iedereen zijn door de assistente klaargezette medicijnen zelf uit kon halen. De praktijk verhuisde in 1980 naar de Kuikeindseweg, waar dokter Smulders zijn loopbaan als huisarts van de Beerzen in 1983 afsloot.