



Groeten uit De Beerzen

Heemkunde kring Den Beerschen Aard



Amazones van Rijvereniging 'De Drie Beerzen' in 1957

Het achttal amazones op de foto hierboven maakte deel uit van Rijvereniging 'De Drie Beerzen'. De rijvereniging, die in 1910 werd opgericht, was heel lang een vereniging waarvan alleen mannen lid mochten worden. In 1957 werden voor het eerst officieel amazones toegelaten bij de N.C.B., maar dat wilde nog niet zeggen dat dat meteen ook door iedereen geaccepteerd werd. Diny Verhagen-Kaal kan zich nog goed herinneren dat de pastoor van Deurne, die goed bevriend was met het Hippisch Centrum aldaar, dispensatie losgepeuterd had bij bisschop Bekkers voor de boerendochters die graag wilden paardrijden. Voor 1957 reden de vrouwen ook paard, maar toen nog als 'zwartrijders'.

In 1957 werd er een jubileumbondsconcours van de N.C.B. gehouden in Roosendaal, waar rijvereniging 'De Drie Beerzen' met ruiters en amazones mee zou doen. Dat concours, inclusief feestavond, zou maar liefst het hele weekend duren. Veel ouderen in de Beerzen hebben flink gesteigerd toen ze hoorden over dit uitstapje, het was 'toch geen doen' en 'grote schand', vrouwen op een paard en dan ook nog samen met mannen een weekend weg.....

Het weekend werd een groot succes! De rijvereniging had veel getraind om onder leiding van commandant Evert Soethout met 32 ruiters en amazones, gekleed in rood, wit, blauw en oranje een grandioos carrouselnummer op de muziek van Circus Renz te kunnen demonstreren. Elk achttal vormde één van de vier wieken van de carrousel, elke wiek een andere kleur, met Evert Soethout in het midden. Elk achttal moest samen met het achttal tegenover in één rechte lijn rijden, wat nog een hele toer was. De paarden in het midden moesten bijna stilstaan, terwijl de buitenste paarden flink door moesten stappen, zonder te draven. Diny Verhagen-Kaal herinnert het zich allemaal nog goed: "Het was een prachtig weekend! En eigenlijk hadden onze oma's zich niet zo druk hoeven maken, de mannen en vrouwen werden goed uit elkaar gehouden. Dat begon al bij het vertrek naar Roosendaal. De mannen vertrokken op vrijdagavond met een vrachtwagen. De vrouwen moesten, met paard, op zaterdagochtend om 4 uur bij Soethout zijn. Daar werden de paarden in de veewagen van Tinus Deenen geladen. Het paard van An Schellen wilde er niet in. Daar hebben we toen nog een heel gehengst mee gehad. Uiteindelijk hebben we een zak over zijn hoofd gedaan en hem achterstevoren



in de veewagen gekregen. Wij gingen met alle amazones met de taxi. Het concours was fantastisch, met de carrousel als hoogtepunt. We kregen een staande ovatie! Op zaterdag was een geweldige feestavond. Na afloop moesten eerst de mannen vertrekken naar hun overnachtingsadres, zij sliepen bij een boer en moesten daar te voet naar toe. Wij sliepen in een school, waar we met een bus naar toegebracht werden. De bus stond tegen de uitgang van de zaal geparkeerd. Ontsnappen was echt niet mogelijk! Het was een onvergetelijke ervaring om dit als jonge meid mee te mogen maken, we hebben het er met de amazones van toen dan ook nog geregeld over.”

De amazones op de foto zijn v.l.n.r.: Marie-Louise Smulders, Sjanneke Smulders, Trees Roefs, Mevr. Van Leuven (Oirschot), An Schellen, Dineke Kaal, Riet der Kinderen en Jo Soethout.