

Groeten uit De Beerzen

Heemkunde kring Den Beerschen Aard



Boerenbruiloft bij viering 60-jarig bestaan KPJ De Beerzen

Bovenstaande foto is gemaakt op zaterdag 12 mei 1984. Deze boerenbruiloft was een van de festiviteiten bij de viering van het 60-jarig bestaan van KPJ De Beerzen. Een bonte stoet KPJ-ers, uiteraard allemaal in boerenkledij gestoken, toog eerder op de dag te voet en met huifkarren van Oostelbeers naar het Doornboomplein in Middelbeers. Bruid Hennie Veldman en bruidegom Hein Huijbregts zaten in een huifkar waarvan Louis (Lowieke) Lijten uit Vessem de voerman was. De rest van de eregasten, 'ouders' van het bruidspaar en de getuigen, zat in een andere huifkar. Betsie van Beers en Jack Kolsters fungeerden als ouders van de bruid, Maria van Hoof en Kees van der Velden als ouders van de bruidegom. Als getuigen hadden Hennie en Hein goede vrienden gevraagd. Jeanne Smolders was Hennies getuige, Kees Timmermans die van Hein.

Bruid en bruidegom werden in de (on)echt verbonden door burgemeester S. Grem. De burgemeester en zijn vrouw waren trouwens op een bijzondere manier naar de boerenbruiloft gebracht, nl. vóór op de transportfiets bij Co en Jan van Hoof.

Na de huwelijksvoltrekking waren er nog tal van activiteiten op het Doornboomplein, waar ook veel niet KPJ-ers op af kwamen. 's Avonds was er in zaal de Zwaan een koffietafel en natuurlijk een boerenbal waar het glas geheven werd op het jonge (on)echtpaar.

De KPJ begon op 19 april 1924 als R.K.J.B., de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand. In die tijd werd vaders op het hart gedrukt hun zonen aan te moedigen lid te worden van deze vereniging. Aanvankelijk waren de activiteiten gericht op 'Kruis en Ploeg': geloof, sociaal werk en vorming. Later kwamen er ook ontspannende activiteiten bij, zoals toneel, en na de oorlog ook een sportclub. In 1966 werd de R.K. Jonge Boerenstand samengevoegd met de Boerinnenjeugdbond en kreeg de vereniging de naam KPJ: Katholieke Plattelands Jongeren. Vanaf die tijd konden ook niet-boerenzonen of -dochters lid worden van de KPJ en werden de activiteiten meer ontspannend van aard. Enkele maanden voor het 60-jarig bestaan kreeg de KPJ de beschikking over een eigen clubhuis. De voormalige brandweerkazerne aan de Hertog Janstraat, links achter het Wit-Gele Kruisgebouw, was door de KPJ-ers omgetoverd tot een gezellige ontmoetingsplaats voor de leden. Op 15 januari 1984 opende burgemeester S. Grem het gebouw dat de naam 'KAPLAJO' droeg. (**K**atholieke **PL**attelands **JO**ngeren) Ten tijde van het 60-jarig bestaan had de Beerse KPJ maar liefst 150 leden.



Op de foto v.l.n.r.: Jeanne Smolders (†), Jack Kolsters, Betsie van Beers, Hennie Veldman, Hein Huijbregts, Maria van Hoof, Kees van der Velden (†) en Kees Timmermans.