

## Groeten uit De Beerzen

Heemkunde kring Den Beerschen Aard



### **Fietsenmaker Jan Kolsters**

Niet Jan Kolsters, maar zijn broer Frans startte in 1947 een werkplaats voor fietsenreparaties in het pand dat nu adres Hoogdijk 33 heeft. Deze werkplaats was in 1947 nieuw gebouwd, net als het ouderlijk huis van Jan en Frans, thans Hoogdijk 35.

Toen Frans zijn werk niet meer alleen aankon, gaf Jan in 1958 zijn baan als bierbrouwer bij de Kroon-Rombauts in Oirschot op en ging meewerken in de zaak. Vanaf toen gingen de gebroeders Kolsters ook nieuwe fietsen en brommers verkopen. Toen Frans Kolsters in 1960 overleed, kwam Jan er alleen voor te staan. Jan had niet de juiste diploma's om een winkel te runnen, maar zijn vrouw Jo Kolsters- Roefs had wel een middenstandsdiploma. Gehaald op de (M)ULO op kostschool in Reusel. De eerste jaren van het bedrijf van Jan waren zeker niet makkelijk. Dochter Mariëtte vertelt hierover: "Als er nieuwe fietsen geleverd werden, soms wel tien tegelijk, moesten die contant betaald worden. Vaak hadden ze daar het geld niet voor en moesten ze dat bij familieleden gaan lenen."

In 1966 verhuisde de winkel naar Hoogdijk 5, een jaar later verhuisde ook het gezin Kolsters. Het pand werd gekocht van Piet Roefs, broer van moeder Jo, die aan de overkant van de Hoogdijk ging wonen. Jo Kolsters- Roefs kwam zodoende weer in haar ouderlijk huis wonen. De benzinepomp op Hoogdijk 5 zorgde voor welkome inkomsten in de winter. De voormalige werkplaats op Hoogdijk 33 werd daarna verhuurd aan Lau Schijvens. In de loop der jaren waren de huurders o.a.:

Accountantskantoor Verhulst, Fysiotherapie Piët, een stoffenwinkel en een videotheek.

Na de verhuizing ging moeder Jo met veel plezier werken in de winkel en aan de benzinepomp. Als er gekookt moest worden, zorgde dat nog weleens voor problemen. De gaspitten moesten ooit wel tien keer uitgezet worden, als Jo naar de pomp moest. Jan Kolsters was het meest in zijn element in de werkplaats. Klanten gingen altijd voor, zelfs onder het eten of op zon- en feestdagen. Jo was



degene met het zakeninstinct. “Als een klant niet betaalde, was ons moeder de kwaaië. Zij zorgde wel dat er betaald werd en loste het altijd op”, aldus Mariëtte.

Toen Jan en Jo na 27 jaar stopten met hun bedrijf namen dochter Mariëtte en schoonzoon Jan van der Staak het over. Zij zouden het bedrijf ook 27 jaar runnen, waarna werknemer Arco Louwers het overnam.

Anno 2023 wonen Mariëtte en Jan weer op Hoogdijk 35. Toen de voormalige werkplaats verbouwd werd, kwam er nog een surprise tevoorschijn. Op zolder werden oude spatborden en dozen van koplampen van fietsen gevonden, die er al die tijd zijn blijven liggen. Ook het plaatje “Rijwielen - Brommers Gebr. KOLSTERS MIDDELBEERS” prijkt weer op de voorgevel van Hoogdijk 33.



Een uitgebreider artikel over dit onderwerp zal gepubliceerd worden in eerstvolgende editie van “De Berse” van Heemkundekring “Den Beerschen Aard”.

Foto's: Mariëtte van der Staak- Kolsters.