

## Groeten uit De Beerzen

Heemkunde kring Den Beerschen Aard



### Nachtwandeling in de Beerzen

In de eerste herfstnacht van 1985 organiseerden Sjef en Nel Wiersma een nachtwandeling met poëzie en ander vermaak. Rond middernacht vertrok een flinke groep wandelaars vanuit de Lindeakkers in Oostelbeers naar landgoed Baest. Tussen de ruïnes van het oude bakhuisje vermaakte dichter Simon Vinkenoog de wandelaars met enkele van zijn gedichten. Vervolgens trok het gezelschap via de Vooreindseweg, waar bij de fam. Jansen een versnapering genuttigd werd, naar het Wit Holland-ven. Op het strandje aldaar gaf vuurspuwer Cor Manders een heuse vuurspuw act ten beste. In het Wit Holland was op een vlonder een podium gebouwd, vanwaar dichter Hans Vlek zijn gedichten ten gehore zou brengen. Het vele water in het ven verhinderde echter dat de dichter droog bij de vlonder kon komen. Er zat voor Sjef Wiersma niets anders op dan zijn lange broek uit te trekken en de dichter op zijn rug naar het podium te brengen, hetgeen voor veel hilariteit bij de wandelaars zorgde. Rond 5 uur in de ochtend eindigde de wandeling bij Sjef en Nel met een ontbijt voor alle deelnemers.