

Groeten uit De Beerzen

Heemkunde kring Den Beerschen Aard



Opening politiebureau Middelbeers 1969

In oktober 1969 werd in Middelbeers een nieuw politiebureau geopend door burgemeester Verwiel. Links aan het politiebureau waren twee woningen voor politiefunctionarissen gebouwd. In een krantenartikel uit die tijd wordt aangehaald dat de ontwerper een zeer vooruitziende blik heeft gehad. De centrale verwarming van het gebouw was namelijk zo gebouwd dat die aangesloten kon worden op het aardgasnet. Dat er pas jaren later, in 1973, aardgas in de Beerzen kwam wist men, vandaar dat men als noodoplossing propaangas ging gebruiken.

Vóór 1969 had men in de Beerzen geen politiebureau. Volgens burgemeester Verwiel in zijn openingstoespraak was het 'voornaamste voordeel van het nieuwe posthuis dat de bevolking weet waar ze voor politiezaken terecht kan. Vroeger kon het gebeuren dat men van de ene politieman naar de andere moest gaan, omdat deze toevallig op surveillance was'.

Verder preeste de burgemeester in zijn toespraak het politiewerk, dat hij als volgt omschreef: "Op het platteland heeft een politieman dienst van nul tot nul uur. Hij moet weten hoe hij in bijzondere situaties moet optreden, hij moet klachten en soms gezeur aanhoren en dit alles au serieux nemen". De burgemeester sprak ook een wens uit: "In de zomermaanden is er in de toeristische Beerzen veel (extra) werk te verrichten voor de politie, maar juist dan worden politiemannen uit hun werk genomen om ingezet te worden bij rellen in Valkenburg of in Amsterdam." Hij zou graag zien dat dat niet meer gebeurde.

Ten slotte bood de burgemeester een plastiek aan dat gemaakt was door Jo Gijssen en dat direct een plaats kreeg in de hal. Het beeld van de klaar-over in de voortuin van de politiepost werd eveneens geschonken door de gemeente Oost-, West en Middelbeers. Over deze klaar-over meer in de volgende 'Groeten uit de Beerzen'.

Ten tijde van de opening woonden wachtmeester Streekstra en opperwachtmeester Branderhorst met hun gezinnen in de dienstwoningen. Arjen Streekstra, zoon van, reageert desgevraagd: "Ik was nog maar een klein menneke toen, maar ik weet nog goed dat de brandweerkazerne achter ons zat en dat ik het heel erg spannend vond als die moest uitrukken. We hadden het idee dat we echt in het centrum van Beers woonden, met de politie, de brandweer en het Witgele Kruisgebouw bij elkaar."