

Groeten uit De Beerzen

Heemkunde kring Den Beerschen Aard



De Drieling Kolsters

4 december 1974 was het een dag vol verrassingen voor Corrie van der Velden en Jan Kolsters. Wat begon als de verwachting van een tweeling, veranderde in een heuse drieling! De gynaecologen en zelfs zuster Van Wijngaarden konden hun ogen niet geloven toen de drie kleine wonderdjes ter wereld kwamen in het ziekenhuis. In huize Kolsters aan de Neereindseweg in Oostelbeers was de verrassing compleet.

De eerste die het levenslicht zag was Mark, een flinke jongen van 4 pond, vernoemd naar beide opa's. Zijn zusjes Heidi en Mirjam volgden kort daarna, elk 3 pond en vernoemd naar hun oma's Hentje Eltink en Maria Kattenstart. De meisjes, een eeneiige tweeling, deelden niet alleen hun uiterlijk maar ook hun karakter, wat het meest deed denken aan hun oma Hentje, Mark daarentegen vertoonde meer gelijkenissen met opa Kolsters.

De schrik van de ouders was groot: ze hadden zich voorbereid op de komst van twee kinderen, maar nu waren er drie! Gelukkig stond de familie paraat om te helpen. Overall werden kleertjes en spulletjes vandaan gehaald; oudere neefjes en nichtjes zorgden ervoor dat er genoeg was voor de nieuwe aanwas.

De familie reageerde met veel enthousiasme. Oma Hentje kwam in haar nachtjapon 's nachts bij de burens aankloppen om het blijde nieuws te delen. De vader van Jan kon zijn geluk niet op en riep, toen hij bij Corrie in het ziekenhuis kwam uit: "Mèr Meid, wè heddet toch begaoid!" Ook opa Driek en oma Maria van der Velden waren apetrots en aanschouwden al dat babygeluk als stille genieters. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje; bij de Spar in Middelbeers werd het al bij de deur verteld.

De drieling moest in het ziekenhuis wat aansterken in de couveuse, de baby's mochten naar huis zodra ze 6 pond wogen. Mark was de eerste die op oudejaarsdag naar huis mocht, gevolgd door Heidi een maand later, en Mirjam die nog een maand extra nodig had. Volgens moeder Corrie was dit een zegen; zo konden de ouders en kinderen wennen aan hun nieuwe leven.



In het begin kregen ze hulp van gediplomeerde gezinszorg en de familie was altijd dichtbij. Het was een hele geruststelling voor Corrie en Jan dat ze op zoveel steun konden rekenen. Op school waren de meisjes niet uit elkaar te houden, maar ze gebruikten hun eenheid nooit om streken uit te halen. Ze zijn altijd samen gebleven, en die bijzondere band is er tot op de dag van vandaag.



Op de eerste foto zijn de kinderen een paar maanden oud. V.l.n.r.: Heidi, Mark, Mirjam. De foto met de kinderen in de wandelwagen, die geduwd wordt door vader Jan, is gemaakt tijdens carnaval in 1977. (Foto's: scan uit familiealbum van Corrie Kolsters- van der Velden)