

Groeten uit De Beerzen

Heemkunde kring Den Beerschen Aard



14 mei 1983: gemeentebestuur op stap met De Gewone Man

Tijdens de algemene beschouwingen van de gemeentebegroting van Oost- West- en Middelbeers in januari 1983 mopperde Jan van Lieshout, fractievoorzitter van De Gewone Man over de aanhoudend slechte staat waarin de Liedijk in Westelbeers zich bevond. “Ge moet er zelf maar eens overheen rijden, dan merk je wel hoe slecht de Liedijk is”, zei Jan en meteen nodigde hij het voltallige college uit voor een ritje over deze veelbesproken zandweg.

En dus toog een flink gezelschap op 14 mei 1983 rond 19.00 uur naar de Broekeindsedijk in Westelbeers, waar Jan van Lieshout een tractor met een lange aanhangwagen klaar had staan met daarop keurige, met tuinkussens beklede zitplaatsen. Op de wagen namen v.l.n.r. plaats: Jan van Lieshout (staand), Toon Liebregts, burgemeester Peter Grem, twee kinderen Grem, gemeentesecretaris Henri Ebbeng, wethouder Sjef Hooijen, Annie van Lieshout, Diny Grem, wethouder Wil Heuvelmans, Frans de Laat, Nel van de Sande, Mieke Liebregts en hoofd gemeentewerken Frans van Maasakkers.

Jan had werk gemaakt van zijn uitstapje: de tocht ging nog verder dan de Liedijk, de bestemming werd Herberg ‘In den Bokckenreyder’ aan de Dunsedijk in Esbeek. Daar stonden de nodige alcoholische versnaperingen en lekkere hapjes klaar. Dat zouden zijn gasten wel nodig hebben na de barre tocht over de slechte Liedijk, moet Jan van Lieshout gedacht hebben.

Maar het pakte ietsje anders uit: zijn gasten werden wel degelijk heen en weer geschud op de platte kar, maar dan toch alleen op Hilvarenbeeks grondgebied. Wat bleek: Jan had buiten Frans van Maasakkers gerekend, die als hoofd gemeentewerken verantwoordelijk was voor de staat van de zandwegen in de Beerzen. Frans wist dat Jan van Lieshout grond had liggen aan de Liedijk en



vogelde uit wanneer Jan altijd naar zijn land reed. Frans gokte dat Jan daar op de dag van het uitstapje niet meer zou komen en gaf de vaste aannemer die de zandwegen altijd opschaafde opdracht om op 14 mei tussen 12.00 en 13.30 uur 'de Liesdijk optimaal te egaliseren en dan wegwezen!' Frans zegt hierover: "Het mooiste vond ik dat hij mij de tractor liet besturen. Ik reed vol gas naar de zandweg. Jan riep: "Afremsen, anders valt iedereen van de wagen!" en meteen daarna: "Verdomme, hij heeft de weg laten opschaven..." En zo werd bij Den Bockenreyder niet alleen 'de slechte staat' van de Liesdijk besproken, maar ook de goede grap. En het mooie voor Jan van Lieshout was, dat hij zijn zin had gekregen: de Liesdijk was weer goed begaanbaar! De terugreis verliep soepel, met burgemeester Grem achter het stuur. Wèl met Annie van Lieshout ernaast trouwens; ze wilde graag een oogje in het zeil houden omdat ze het toch niet helemaal vertrouwde... De avond werd gezellig afgesloten in huize van Lieshout met gebraden hanenbillen. Het was een dag geworden waar nog lang met veel plezier over werd nagepraat!

(foto: scan via Familie van Lieshout)