

26. Jan Smulders, burgemeester van Oost-, West- en Middelbeers

Vermoord tijdens de dodenmars van concentratiekamp Flossenburg naar Dachau in Duitsland.



Op 12 januari 1898 is Jan Smulders in Middelbeers geboren. Na de nodige studies te hebben gevolgd en enige tijd onder de deskundige leiding van zijn vader meegeholpen te hebben op de gemeentesecretarie nam hij op 29 april 1927 het secretariaat van zijn vader over. Op 23 juni in dat jaar volgde hij zijn vader op als burgemeester van Oost-, West- en Middelbeers. Hij was toen pas 29 jaar. De installatie werd een waar volksfeest. Jan werd aan de gemeentegrens met Oirschot afgehaald door een hele stoet praalwagens. De ene praalwagen na de andere nam deel aan de optocht door het dorp. Ieder buurtschap, iedere vereniging, elk gilde en elke school nam met een praalwagen daaraan deel. De stoet sloot met een aantal rijtuigen met hoogwaardigheidsbekleders.

De mens Jan Smulders

Jan Smulders was een echte dorpse burgemeester. Hij was bij alles wat in het dorp gebeurde altijd zeer betrokken. Soms

moest hij wel eens komen opdraven bij de Ortskommandant in Eindhoven als een van zijn dorpelingen een grote mond had tegen een Duitser. Dan bezocht hij die persoon later om op niet mis te verstane wijze zijn ongenoegen te uiten over zijn of haar gedrag. Hij was overal aanspreekbaar. Hij was een rustige persoonlijkheid, kalm en niet driftig. Hij kon goed praten en deed veel buiten zijn burgemeesterschap om. Door zijn vele nevenfuncties was hij een belangrijk man in de Beerzen. Hij kwam veel onder de mensen en je kon gewoon met hem praten. Hij was niet verwaand maar als je hem tegen had dan had je een kwade aan hem. Fout was fout bij hem en dat liet hij weten ook. Soms kreeg hij naar oud gebruik van dorpelingen wel eens een karbonade aangeboden als er geslacht werd. Maar je moest niet verwachten dat je van hem daar wel eens iets voor terug kon verwachten, want dan nam hij het niet aan. Hij had het liefst te doen met mensen, die zich niet nadrukkelijk wilden presenteren. Hij ging graag biljarten en hij was in het café een graag geziene gast. Op z'n tijd was hij een echte grappenmaker. Hij was een verwoed jager.

Wat er met hem gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog is te lezen in de verhaaltjes nr. 27 en 28. Ook het verhaaltje over Truus Smulders Beliën, nr. 30, geeft veel informatie over de tijd toen hij met Truus was getrouwd.