



STICHTING
ERFGOED DIESEN



Persbericht

Herdenking 85 jaar 12 mei 1940

Op 12 mei 1940 hebben Franse militairen in Diessen moedig verzet geboden tegen de binnenvallende Duitse troepen. De Fransen vochten als leeuwen maar dolven desondanks het onderspit tegen de Duitse overmacht. Naast drie Diessense burgers sneuvelden daarbij elf Franse militairen. Op 12 mei 2021 is als permanent eerbetoon aan hen de **12 mei 1940-brug – Pont de 12 mai 1940** plechtig onthuld. In verband met corona moest dat toen noodgedwongen in klein comité gebeuren. In mei 2025, wanneer we 80 bevrijding vieren maar tevens stilstaan bij het begin van de oorlog 85 jaar geleden, organiseren we een herdenking waaraan nu wel iedereen kan deelnemen. Doel is enerzijds respect te betonen aan de elf Franse helden die hun leven voor ons offerden en anderzijds om te herdenken dat vrijheid, vrede en veiligheid nooit vanzelfsprekend zijn.

Op 11 mei 2025 (omdat een zondag geschikter is dan een maandag) wordt 's middags een bijeenkomst in ontmoetingscentrum Hercules georganiseerd waar onder meer de Franse Ambassadeur, de Commissaris van de Koning en de Burgemeester zullen spreken. Daarnaast zullen door middel van verhalen, foto's en films de gebeurtenissen van 12 mei 1940 worden getoond en gaan we de elf militairen 'een gezicht geven'. De bijeenkomst wordt opgeluisterd door bijzondere muziekstukken, uitgevoerd door lokale muzikanten en deels speciaal voor deze gelegenheid geschreven of aangepast.

In Hercules zal verder een uitgebreide expositie te bezoeken zijn (ook op zaterdagmiddag 10 mei en zondagochtend) waarin allerlei aspecten van 12 mei 1940 worden getoond en geïllustreerd. Ook hier geven we de elf Franse militairen een gezicht door middel van foto's, documenten, brieven en voorwerpen. Speciale aandacht is er voor de kinderen. In de vorm van drieluiken worden zij uitgedaagd om aan de hand van een aantal thema's na te denken over Diessen in de oorlog, Diessen nu en nu elders op de wereld. Op het voorterrein van Hercules worden diverse militaire voertuigen en dergelijke getoond, met uiteraard een Frans tintje.

Na de bijeenkomst worden bij de 12 mei 1940-brug kransen en bloemen gelegd. Ook is een wandelroute gemaakt langs een tiental plaatsen in Diessen die een rol hebben gespeeld in de oorlog.

(Noot voor de redactie: dit is een vooraankondiging en het voorlopig programma, dit wordt op onderdelen nader uitgewerkt. Meer info op www.erfgoeddiessen.nl)